

JAARPROGRAMMA 2023 - 2024

Zondag 10 september 2023

Let op je eigen houdbaarheidsdatum! Eén samonellabacterie kan voor jou het verschil maken!

Joyce Buysse is master in de biowetenschappen, schutsengel van de voedselveiligheid. Na 7 jaar kwaliteitsbewaking op de werkvloer, eerst in de koekjes- dan in de vleesindustrie, is ze sinds 2014 consultant bij AMNorman. Ze loodst er de voedingsindustrie door de woelige wateren, langs de steile klippen van de harde commercie, de complexe wetgeving en de immer aanwezige biochemische spelbrekers.

Donderdag 19 oktober 2023

Bezoek aan “Agristo-Wielsbeke”

Dit gigantische bedrijf is een wereldspeler in de ontwikkeling en productie van diepgevroren aardappelproducten: oneerbiedig en kort door de bocht ‘frietten en verwanten’ genoemd. Eerder bescheiden gestart in 1986 met 20.000 ton, telt Agristo nu 4 vestigingen en een onvoorstelbare productie van 700.000 ton! In 2014 wonnen ze terecht “De Leeuw van Export”. Kan je weerstaan aan een portie?

Zondag 22 oktober 2023

Filosofe Eva Rousselle serveert levenskunst als medicijn tegen doemdenken.

Vind je dat de mensheid zichzelf onherroepelijk in de vernieling rijdt? Word je gekweld door het onvermijdelijke? Filosofe Eva Rousselle heeft geleerd er mee om te gaan. Ze loopt in het spoor van *de echte* stoïcijnen. Die volgen het cliché niet. Ze zijn niet onthecht, tonen zich niet emotioneel. Ze omarmen zelfs het leven, ze vieren het. Dat gaat niet zo maar, je moet er aan werken.

Zondag 19 november 2023

Middenoostenkenner dr. Tom Bruyer werpt zijn licht op Israël en het jodendom.

Als je gewerkt en gedoceerd hebt van Haifa tot Koeweit-stad heb je recht van spreken! Je kent en begrijpt Israël, zijn cultuur en religie, zijn bevreedende mix van traditionalisme en modernisme. En je ontsnapt niet aan de vraag op grond van welk recht de Joden een land kunnen claimen dat hen, naar eigen zeggen, meer dan 2000 jaar geleden door *God* beloofd werd?

Donderdag 30 november 2023 – Samen met Gezinsbond Aarsele

Durf jij jezelf een 10 geven voor verkeerskunde? Doe de test met een echte flik.

Eerste Inspecteur-verkeersspecialist Stefaan Vandamme daagt je uit met een reeks interactieve dia's. Afkijken mag, maar de echte bollebozen gaan voor een *Oorkonde van Verkeerskunde*. Geen muggenzifterij, maar basiskennis waarvan je verondersteld wordt ze reflexmatig toe te passen. Hoe een opfrissingsbeurt speels en interessant kan zijn, maar tegelijk dooernstig en levensbelangrijk.

Zondag 17 december 2023

Magda spreekt wèl “Schoon Vlaams”, maar ook van dialecten heeft ze kaas gegeten!

Em. Prof. Dr. Magda Devos was hoofddocent in de Nederlandse taalkunde aan de UGent. Ze doceerde onder meer historische grammatica, dialectologie en naamkunde. Ze blikte terug tot de oudste geschreven bronnen en is daardoor moeder van het *Woordenboek van de Vlaamse Dialecten*. “*Ge moe moar kommen horen wat veur’n roare toale da gulder ollemoale spreekt, en ge goot er nog goe mee lachen ook!*”

Zondag 28 januari 2024

Niet al té academische zitting + drankje + toffe muzikant + bevlogen woordkunstenaar = heerlijke voormiddag

Het past mooi in elkaar: de 14^{de} editie van *Toast Literair* die Vlaanderen in een letterbad dompelt, *Gedichtendag* die 10 jaar geleden een volledige *Poëzieweek* werd, *Bruno* die het geschreven woord tot leven brengt en *accordeonist Freddy* die zijn muzikale manna over ons uitstrooit. We laven ons aan een drankje en tussendoor kan je ook nog een stapel vers geperste boeken bekijken.

Zondag 18 februari 2024

Keerpunt of kantelpunt? Wat denk je professor? Kijk nog eens in je glazen bol!

Ruslandkenner Prof. Dr. Ria Laenen van de KUL gaf voor ons in 2017 een lezing onder de titel “De Beer is terug!”. Ria moet wel een glazen bol gehad hebben, want nu, 6 jaar later lijken de Russen wel aan onze voordeur te staan. Kunnen we nog hopen op een *keerpunt* (ten goede natuurlijk) of was Oekraïne een *kantelpunt* (wat wil zeggen dat er geen weg terug is)?

Zondag 10 maart 2024

Dr. Annelies Lannoy van de UGent vertelt over de historische Jezus en het vroege christendom.

Hij heeft bestaan, maar was niet de enige volksheld. Niets bewijst wie Hij echt was. De oudste bronnen, waaronder de brieven van Paulus, werden geschreven toen Jezus al ettelijke jaren gestorven was. Paulus heeft Hem zelfs nooit ontmoet. Maar *wat weten we vandaag nu écht* over Jezus? Hoe het Zijn leer lukte om al in de vierde eeuw tot staatsgodsdienst verheven te worden is een fascinerend verhaal.

Zondag 21 april 2024 – Samen met Markant Aarsele

Internet: vriend of vijand? Danny Verlinden loodst je doorheen de gevaren en laat je veilig internetten.

Je beseft het niet, maar je wordt geleefd door internet. Hoeveel keer klikte je op “alles accepteren”? Kreeg je ooit een valse melding van onbetaalde facturen? Is de boodschap die je op het scherm ziet wààr of bedrog? Moet je cookies aanvaarden of weigeren? Er komt eerst een rondvraag naar je internetgebruik. Op de resultaten daarvan zal de interactieve lezing van Danny gebaseerd zijn.

Zondag 26 mei 2024 – “De wonderen zijn de wereld niet uit”: zo leert Isabel Veys, financieel directeur bij VEOS. Water in wijn veranderen was misschien ooit een mirakel, maar van bloed water maken is het zeker!

De VEOS Group is wereldleider in de productie van dierlijke eiwitten. Bloed en bindweefsel worden verwerkt tot een hoogwaardig eiwitpoeder dat gebruikt wordt in voeding voor mens en dier. De vestiging in Zwevezele is een van de meest innovatieve. Een gloednieuwe zuiveringsinstallatie produceert dagelijks 150.000 liter drinkbaar water waardoor er 40% minder grondwater verbruikt wordt.

Zondag 16 juni 2024

Strafpleiter Filip Van Hende legde zijn toga neer, maar niet zijn pen!

Hij is geen mediabeest, maar menselijke pleidooien, hoffelijkheid en discretie waren zijn handelsmerk. Hij was bv. de enige met een vriendelijk woord voor de ouders van Kim De Gelder. Na 48 jaar verschoof zijn focus van het individu naar de rechtsstaat: haperende strafuitvoerbaarheid, overvolle gevangenissen, recidive, de (on)vermijdelijkheid van de klassenjustitie... topics genoeg!

Zondag 7 juli 2024 in aanloop naar de Vlaamse Feestdag

Als Kanegem zijn kathedraal heeft, dan heeft Aarsele zijn bubbels!

In 2018 begon de familie Everaert wijndruiven aan te planten en die gaarde kreeg meteen een naam: “Wijndomein Hoogenhove” naar het voormalige historische leengoed. Daar stond zelfs ooit “un vrai chateau”. Nu is het een echt familiebedrijf waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. We zullen er wandelen tussen de ranken: Chardonnay, Pinot Noir, Acolon en Pinot Meunier en genieten van de godendrank.